

Koffiedik Kijken

Welke boodschap heeft achtergebleven koffie?

Maandag 28 januari 2019 - aanvang 19:00 uur



Koffiedik kijken; ik weet niet beter... mijn moeder, mijn oma, mijn tantes deden en doen het allemaal! Ik ben ermee opgegroeid en in mijn cultuur is het heel normaal.

Ik heb deze avond georganiseerd om samen *koffiedik te kijken*. Invoelen, zien, horen, ruiken, weten... een kopje koffie was nog nooit zo spannend, want wat vertelt het achterbleven koffiedik over jou? Plezier staat voorop en het is laagdrempelig. *Koffiedik lezen is enorm leuk!*

IEDEREEN IS WELKOM!

Ben jij nieuwsgierig wat je allemaal doorkrijgt? **Meld je snel aan** want ik heb slechts plek voor **4** mensen.

Wanneer: maandagavond 28 januari 19:00 uur tot ongeveer 21:30 uur

Waar: Ruimte voor Balans, Potsweg 15b in Enschede - www.ruimtevoorbalans.nl

Jouw investering: €35 inclusief koffie/thee en lekkernijen

Wat zelf mee te nemen: schrijfblok en pen

Aanmelden: medium-biljana@outlook.com of via PB - telefoon 0651310299

Je bent van harte welkom!

Warme harte groet,

Biljana Keizer

Facebook: <https://www.facebook.com/mediumbiljana/>



Medium Biljana; voor levensvragen, inzichten, bewustwording en healing. Spiritualiteit is heel normaal in mijn leven. Een deel van mijn spiritualiteit gebruik ik om kaarten te leggen, daarnaast ben ik vooral bezig met bewustwording en healing. Met mijn kaarlegging kan ik jou inzichten geven die jij op dat moment nodig hebt.